



België

**KRITICOS PANDELIS MWANSA****DOOR DE POLITIE VERDACHT
VAN INBRAAK TOEN HIJ ZIJN
HUIS BINNENGING**

© Raia Maria Laura

WIE?

Kriticos Pandelis Mwansa, geboren in Zambia en in 2004 verhuisd naar België.

WAT?

Toen hij zijn huis binnenging, verdacht de politie hem van inbraak. Reden? Zijn zwarte huidskleur. Dit is discriminatie en noemen we 'etnisch profileren'.

WAAROM?

Politieagenten houden soms iemand aan op basis van hun negatieve vooroordelen over afkomst, huidskleur, nationaliteit of geloof, in plaats van om een objectieve reden.

ACTIES?

Schrijf een kaartje naar de Belgische minister van Binnenlandse Zaken of naar je burgemeester en vraag om stappen te ondernemen tegen etnisch profileren.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het is de taak van de politie om onze veiligheid te verzekeren. Als iemand iets verkeerd doet, kan de politie die persoon maar beter controleren. Maar wat merken we? Mensen met een migratieachtergrond worden regelmatig door de Belgische politie gecontroleerd zónder dat er een gegronde reden voor is. Hun uiterlijk is dan de aanleiding voor een controle, fouillering of arrestatie.

Kriticos ging zijn huis binnen door de voordeur met een sleutel en toch werd hij door agenten verdacht van inbraak. Omdat hij zwart is, in een witte woonwijk. Zo zijn er nog veel ervaringen. Soufiane werd door de politie gefouilleerd tijdens een drugscontrole, hoewel de drugshond hem negeerde. En

in de korte tijd dat Younes een luchtje ging scheppen tijdens het blokken, werd hij door verschillende combi's tegengehouden.

Mensen die regelmatig onterecht worden gecontroleerd, wantrouwen de politie. Vertrouwen is nochtans essentieel voor goed politiewerk en dus voor de veiligheid van ons allemaal.

Schrijf daarom naar de minister van Binnenlandse Zaken of naar je burgemeester en vraag om te stoppen met etnisch profileren. Iedereen verdient het om door de politie beoordeeld te worden op zijn of haar daden en niet op zijn of haar achtergrond.

STEUN MENSEN DIE ETNISCH GEPROFILEERD WORDEN

SCHRIJF
MEE!



VOORBEELDKAARTJE

Beste meneer/mevrouw
de Burgemeester/Minister,
(kies de juiste aanspreking)

Ik vind het niet normaal dat de politie
etnisch profileert. Dat is discriminatie.
Zou u alstublieft stappen willen
ondernemen om deze kwalijke praktijk
te stoppen?

Hoogachtend,
(Jouw naam, schooladres, handtekening)

Stuur je kaartje naar je
de Belgische minister van
Binnenlandse Zaken of naar je
burgemeester:



Minister van Binnenlandse
Zaken Annelies Verlinden
Leuvenseweg 1
1000 Brussel



Het adres van de
burgemeester vind je op
de website van je stad
of gemeente. Je kan de
kaartjes ook persoonlijk
afgeven in het stad- of
gemeentehuis.



0,98 €/stuk



TIP

Schrijf je eigen tekst

Ben je zelf al etnisch geprofileerd geweest door de politie of heeft een vriend(in) het al meegemaakt? Dan kan je die ervaring op het kaartje schrijven.

Deel je kaartje op Instagram

Neem een foto voordat je het kaartje verstuurt, deel hem op Instagram met de hashtag #nietnormaal en tag @stopetnischprofileren.