

Boris de schildpad

Gaat naar het land van onrecht



Bedankt aan Lola Bladt en Jonathan de Clercq voor de prachtige grafische vormgeving.

Bedankt aan Han Verleyen, Erica Baeck, Nick Vanden Broucke en het hele Amnesty-team voor de fantastische samenwerking bij Amnesty International Vlaanderen.

Bedankt aan Boris Rudic, mijn kleine lichtje en bron van inspiratie.

-Olja Rudic

Boris de schildpad was eindelijk groot genoeg om alleen op reis te gaan en met zijn vriendinnetje Erica de vlinder begon hij hieraan.



Zijn bestemming lag niet zo ver weg, maar de reis duurde wel heel...



Héél lang...



Tja, een schildpad zijn, is soms echt niet gemakkelijk.



Toen hij eindelijk aankwam in **het Land van Onrecht** had hij veel zin in een lekker gerecht.



Mmm, na zo'n lange reis heb ik eigenlijk wel een beetje honger...





Bij aankomst in de gevangenis zag Boris allemaal gruwelijke dingen.
Geen enkel diertje had een kleur en de meesten pasten niet eens in de kooi.



Boris en Erica werden samen in een cel gegooid. Het was er heel koud en donker.



Toen Boris op een dag wakker werd was Erica verdwenen. Ze was niet in de cel. Boris was bang. Waar kon ze nu naartoe zijn gegaan?



Uren later gooide de krokodillenpolitie haar terug in de cel. Ze was helemaal veranderd. Ze zag er ongelukkig en bang uit.



Ze zijn me deze nacht komen halen en ze brachten mij naar een ander kamertje. Daar hebben ze mij pijn gedaan en al mijn kleurtjes afgepakt. Toen ik hen vroeg waarom ze dat deden vertelden ze mij dat alle kleurtjes naar Han de zwaan moesten, de baas van dit land.

En alle diertjes hielden



Boris was heel triestig toen hij dit verhaal hoorde. Erica is zo belangrijk voor hem. Hij kon niet geloven dat iemand haar opzettelijk pijn had gedaan. En hij hilde.



Wat is hier toch aan de hand?



Han de zwaan heeft het station omgebouwd tot een paleis. Zo voorkomt ze dat er diertjes vertrekken uit het land.



...

Elke dag moeten we een aantal klusjes doen in de gevangenis. Mijn taak is om de vloer te schrobben. Dan doe ik boestels rond mijn poten, want dat is handig.



Ik heb hier echt talent voor.



