



Saudi-Arabië

**NASSIMA AL-SADAH****OPGESLOTEN OMDAT ZE
OPKOMT VOOR MEISJES EN
VROUWEN IN HAAR LAND**

© Privé

WIE?Nassima al-Sadah uit
Saudi-Arabië.**WAT?**Ze zit sinds juli 2018 in de cel,
waarvan één jaar in complete
isolatie.**WAAROM?**De Saudische overheid straft
Nassima omdat ze actievoert voor
gelijke rechten voor meisjes en
vrouwen in haar land.**WAT KAN JE DOEN?**Schrijf een brief naar de
Saudische koning en vraag om
Nassima meteen vrij te laten.**WAT IS ER AAN DE HAND?**

In Saudi-Arabië mogen meisjes en vrouwen niet altijd zelf beslissen over hun leven. Ze kunnen bijvoorbeeld niet trouwen zonder toestemming van hun vader of een ander mannelijk familielid. Ook autorijden was tot voor kort verboden voor vrouwen.

Nassima vond het onrechtvaardig dat meisjes en vrouwen zo gediscrimineerd werden in haar land. Samen met andere vrouwenrechtenactivisten voerde ze jarenlang actie voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Met succes: Saudi-Arabië heeft de voorbije jaren zijn wetten aangepast, waardoor meisjes en vrouwen minder afhankelijk zijn van mannen. Nu mogen ze bijvoorbeeld autorijden en naar het buitenland reizen of verder studeren zonder toestemming van een man.

De machthebbers in Saudi-Arabië namen echter ook verschillende vrouwenrechtenactivisten, onder wie Nassima, gevangen. Nassima wordt onder meer aangeklaagd voor 'het bevorderen van de rechten van vrouwen'. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen.

*“Waarom zou een man
moeten beslissen
over het leven van
een vrouw?”*

Nassima al-Sadah

STEUN NASSIMA

SCHRIJF
MEE!



VOORBEELDKAARTJE

(Datum, plaats)

Zijne Majesteit,

Nassima al-Sadah is een landgenote om trots op te zijn. Ze heeft een vooruitstrevende visie over de maatschappij, waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen en ze zelf mogen beslissen over hun leven.

Maar de regering volgt haar visie niet. Ze arresteerden daarentegen mevrouw al-Sadah in juli 2018. Een jaar lang hielden ze haar vast in een isoleerceel. Vandaag wordt ze nog altijd gevangen gehouden.

Met alle respect zou ik u willen vragen om mevrouw al-Sadah en de andere opgesloten vrouwenrechtverdedigers meteen en zonder voorwaarden vrij te laten.

Hoogachtend,

(Jouw naam, schooladres, handtekening)

Stuur je brief naar de koning van Saudi-Arabië:



Ambassade van Saudi-Arabië
t.a.v. Zijne Majesteit Koning
Salman bin Abdulaziz al Saud
Franklin Rooseveltlaan 45
1000 Brussel



0,98 €/stuk



TIP

Stuur een tweet naar Nassima

Zit je op Twitter zoals Nassima of ken je iemand die Twitter gebruikt? Dan kan je rechtstreeks een boodschap naar haar sturen. Vergeet niet om Nassima te taggen (@nasema33) en de hashtag #FreeNassima te gebruiken. Als je wil dat de koning van Saudi-Arabië je tweet ziet, kan je hem ook taggen (@KingSalman).

Stuur een kaartje naar Nassima en haar familie

Nassima probeert elke week vanuit de gevangenis te bellen naar haar zoon Mousa. Hij maakt zich veel zorgen over zijn moeder. Laat weten dat je aan hen denkt en stuur hen een postkaartje. Schrijf je boodschap in het Engels (bv. "To Nassima and her family: Be strong! I stand with you.").

Stuur je kaartje op naar ons kantoor en dan bezorgen wij het aan Mousa:
Amnesty International Vlaanderen
T.a.v. Jill Michiels
Waversesteeweg 169
1050 Brussel