



AHMADREZA DJALALI

GEFOLTERD, GEGIJZELD EN TER DOOD VEROORDEELD



© Privé



WIE?

Ahmadreza Djalali uit Iran.

WAT?

Ahmadreza werd onterecht ter dood veroordeeld. De Iraanse autoriteiten dreigen hem te doden als ze hun zin niet krijgen.

WAT KAN JE DOEN?

Schrijf een brief naar de Iraanse autoriteiten en eis dat ze Ahmadreza meteen vrijlaten.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Ahmadreza is geboren in Iran, maar woont al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in Zweden. Daar geeft hij les aan studenten geneeskunde. Hij komt ook af en toe naar de Vrije Universiteit Brussel om wetenschappelijk onderzoek te doen en toekomstige dokters op te leiden.

Collega's vonden het vreemd dat hij op een dag in 2016 niet kwam opdagen in de les. Ze wisten toen nog niet dat hij was opgepakt en opgesloten tijdens een werkbezoek in Iran.

Maandenlang zat Ahmadreza helemaal alleen in een isoleercel. Zeven maanden mocht hij niet spreken met zijn vrouw en kinderen. Hij kreeg geen advocaat. Volgens zijn dochter dreigden de Iraanse autoriteiten zijn kinderen iets aan te doen als hij niet "bekende" dat hij een spion was. Hij werd fysiek en mentaal gefolterd.

Na een volstrekt oneerlijk proces en zonder enig bewijs werd Ahmadreza in 2017 ter dood veroordeeld. Sindsdien loopt hij elke dag het risico dat zijn doodstraf wordt uitgevoerd. De leiders van Iran gebruiken hem om andere landen onder druk te zetten en dreigen hem te doden als hun eisen niet worden ingelost.

"Onze kinderen dromen elke minuut van de terugkeer van hun vader", zegt Ahmadreza's vrouw. Zijn familie leeft al bijna 8 jaar in angst en verdriet, maar ook in de hoop dat op een dag gerechtigheid zal zegevieren.



AMNESTY
INTERNATIONAL





**SCHRIJF
EEN BRIEF**

VOORBEELDBRIEF

(Datum, plaats)

Geachte minister van Justitie,

Ik ben geschokt dat Ahmadreza Djalali, een professor gespecialiseerd in rampengeneeskunde, ter dood veroordeeld werd na een volkomen oneerlijk proces.

Ahmadreza Djalali werd in 2016 opgepakt en enkele maanden in isolatie vastgehouden. Hij werd meermaals zwaar ondervraagd zonder dat hij werd bijgestaan door een advocaat. Onder grote emotionele en psychologische druk werd hij gedwongen "bekenntnissen" af te leggen op basis van verklaringen die voor hem waren uitgeschreven.

Ik roep u op om Ahmadreza Djalali meteen vrij te laten en de doodstraf en de veroordeling te vernietigen.

Hoogachtend,

(Jouw naam, schooladres, handtekening)

SCHRIJF EEN BRIEF
VERANDER EEN LEVEN



Adres

Ambassade van Iran
t.a.v. minister van Justitie
Mr. Gholamhossein Mohseni Ejei
Franklin Rooseveltlaan 15
1050 Brussel



CO2-neutraal gedrukt
door zwartopwit



**SCHRIJF
EEN KAARTJE**

Maak Ahmadreza en zijn familie blij met een kaartje. Zo weten ze dat je aan hen denkt.



Je kan ook een tekening maken voor Ahmadreza en zijn familie in plaats van een kaartje te schrijven. Teken bv. de familie die weer samen is of Ahmadreza die lesgeeft.

Dear Ahmadreza, Vida and kids,

I hope you will be reunited soon.
I'm thinking of you!

(Jouw naam en land)

VOORBEELDKAART



Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag - Ahmadreza

Waversesteenweg 169

1050 Brussel

(we zorgen ervoor dat het kaartje terecht komt bij Ahmadreza's familie)

Vertaling: Beste Ahmadreza, Vida en kinderen, Ik hoop dat jullie snel weer bij elkaar kunnen zijn. Ik denk aan jullie!